

### Bij de dienst van zondag

“Wat hebben wij met elkaar?”. Zo zou je de vraag van Jezus kunnen vertalen die hij aan zijn moeder stelt op de bruiloft in Kana (Johannes 2: 11). Deze vraag houdt mij bezig en zal centraal staan in de viering van aanstaande zondag. Deze vraag bepaalt ons bij onze relatie tot God en elkaar en onszelf. Wat hebben wij (nog) met God, elkaar, de kerk? Wat heb ik met het leven, met mijzelf, met de nieuwe regering? Je zou de vraag negatief kunnen uitleggen, maar ook als een aansporing om werk te maken van die relatie en om samen te werken aan de droom van de bruiloft, waar de liefde vanaf spat! Een mooie vraag om bij stil te staan zondag. Tine Stolte zingt enkele liederen en Jaap Boersma speelt op het orgel.

Bij het wonderverhaal van de bruiloft te Kana past dit gedicht:

#### *Wachten op een wonder*

*Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder.  
Een wonder dat Ik, jullie God, de wereld zal redden.*

*Hoe zal Ik redden zonder jullie handen  
Hoe zal Ik rechtspreken zonder jullie stem?  
Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?*

*Vanaf de zevende dag heb Ik alles gegeven:  
beel mijn schepping en mijn wondermacht.  
Niet jullie, maar Ik wacht nu op het wonder.*



#### Zin in werk: Arie Fonk

Het geplande interview met kunstenaar Arie Fonk in de serie Zin in Werk is vanwege de maatregelen doorgeschoven naar 15 februari, 20.00 uur in de nieuwe Boerhoorn. We hopen namelijk dat er dan weer mensen bij het interview aanwezig kunnen zijn.

#### Gespreksgroep “Eindelijk volwassen”

Voor de gespreksgroep rond het ouder worden hebben zich nu 18 mensen opgegeven. Dit is een te groot aantal voor een gespreksgroep en daarom gaan Egbert Westra en ik de groep splitsen. Er komt een maandaggroep en een donderdaggroep. Wanneer de groepen van start gaan hangt van de persconferentie van vanavond af. Door deze splitsing is er echter nog wel ruimte voor mensen die nog mee willen doen.

#### Samen toeleven en toelezen naar de zondag

Het is natuurlijk erg vervelend dat we elkaar zo weinig zien en spreken. Daarom heb ik het volgende idee om toch wat meer samen te doen. In elke nieuwsbrief zet ik de bijbeltekst die de zondag daarop op het leesrooster staat. Ik nodig u en jullie uit om je gedachten daarover aan mij te mailen of te schrijven of door te bellen. Deze kan ik dan gebruiken voor de overdenking en/of de gebeden.

FRITS DE LANGE  
**EINDELIJK  
VOLWASSEN**  
DE WIJSHEID  
VAN DE TWEEDE  
ten have LEVENSHELFT

De tekst voor zondag 23 januari is **Lucas 4, 14-21**. Wat valt u op aan deze tekst? Wat roept de tekst op? Welke vragen hebt u? En wat zou de tekst met ons leven te maken kunnen hebben? Ik ben benieuwd naar uw reacties!

### Groet

Ik wens u allemaal een goed weekend en zondag een goede viering!!

ds. Jan Bos

### Dorpssoep

De werkgroep Dorpssoep gaat, weer of geen weer, gewoon door deze maand. In de alternatieve vorm, dus als u graag een beker soep wilt ontvangen op donderdag 20 januari a.s., geef dan uw naam en adres door aan Anneke Brinkman, telefoon 0592- 241624 (opgeven uiterlijk 19 januari) Wat zou het fijn zijn als er niemand alleen eet, dus nodig iemand uit en geniet samen van een verrassende soep. Een vrij gift is welkom. Hartelijke groet van de werkgroep Dorpssoep Rolde!

### Actie Kerkbalans 2022

Het online toezeggen verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Als uw emailadres bij ons bekend is bent u inmiddels gevraagd om uw toezegging digitaal door te geven, als dat niet het geval is wordt de folder met papieren toezeggingsformulier rond 18 januari bij u thuis bezorgd. U krijgt het toezeggingsformulier óók thuisbezorgd als u voor die datum nog geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om digitaal toe te zeggen.

In verband met corona willen wij echter zo weinig mogelijk vrijwilligers in januari enveloppen laten bezorgen en ophalen. Als u er nog niet aan toe bent gekomen om uw toezegging digitaal door te geven, wilt u dat dan alsnog doen? Dat kan via de website van de Jacobuskerk gemeente <https://jacobuskerkrolde.nl/mijntoezegging/>. De inlogcode/het registratienummer vindt u in de mail die u eerder hebt ontvangen. Deze heeft u, naast enkele andere gegevens nodig om op <https://jacobuskerkrolde.nl/mijntoezegging/> in te kunnen loggen voor uw toezegging.

Alvast hartelijk dank!

Het college van kerkrentmeesters



## VIERING VAN DE JACOBUSKERKGEMEENTE ROLDE

Zondag 16 januari 2022

Voorganger: ds. Jan Bos  
Ouderling: Anneke Meijering  
Diaken: Jan Janssens  
Lector: Arie van Haeringen  
Organist: Jaap Boersma  
Zang: Tine Stolte  
Kosters: Anneke Hollander en Douwina de Vries

### Orgelspel

### Stilte

### *DE VOORBEREIDING*

### Welkom door de ouderling

### Muziek van toenadering: Word stil nu de Ene tot ons komt

Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn,  
want heilig is de grond,  
waar Hij aan ons verschijnt,  
Hij vestigt hier Zijn tent,  
een hart dat eerbied kent.  
Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn.

Word stil nu de Ene ons omstraalt,  
ons koestert in zijn licht,  
een heilig vuur dat brandt,  
een wenkend vergezicht.  
Van alle licht de bron,  
weldadig als de zon.  
Word stil nu de Ene ons verschijnt,  
ons koestert in Zijn licht.

Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot Zijn tempel maakt,  
Hij vult ons met Zijn kracht,  
met liefde die ons raakt.  
Hij roept Zijn vrede uit,  
die iedereen omsluit.  
Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot Zijn tempel maakt.

Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot Zijn tempel maakt,  
Zijn tempel maakt.

## **Bemoediging en groet**

### **Gebed voor de nood in de wereld**

**Tine zingt het glorialied: lied 489: 1 en 3 Komt ons in diepe nacht ter ore**

## ***DIENST VAN DE SCHRIFTEN***

### **Inleiding op de lezingen**

### **Gebed om de Geest**

**Lezen: Jesaja 62: 1-5**

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,  
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,  
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt  
en de fakkel van haar redding brandt.

2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,  
alle koningen je luister.

Men zal je noemen bij een nieuwe naam  
die de Heer zelf heeft bepaald.

3 Je zult een schitterende kroon zijn  
in de hand van de Heer,  
een koninklijke tulband  
in de hand van je God.

4 Men noemt je niet langer Verlatene  
en je land niet langer Troosteloos oord,  
maar je zult heten Mijn verlangen  
en je land Gehuwde.

Want de Heer verlangt naar jou  
en je land wordt ten huwelijk genomen.

5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,  
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,  
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,  
zo zal je God zich over jou verheugen.

6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet  
die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.

Jullie die de Heer aanroepen,  
gun jezelf geen rust

7 en gun Hem evenmin rust,  
totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest  
en haar roem op aarde heeft bevestigd.

8 De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand  
en bij zijn sterke arm:

'Nooit meer geef Ik jullie graan  
aan je vijanden te eten,

nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken  
waarvoor jullie je hebben afgemat.  
9 Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten  
en ze zullen de Heer erom prijzen;  
zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken  
in de voorhoven van mijn heiligdom.’  
10 Ga door de poorten, ga erdoorheen,  
maak de weg vrij voor het volk.  
Ruim baan! Effen de weg en verwijder de stenen,  
steek het vaandel op voor de volken.  
11 De Heer laat overal horen,  
tot aan de einden der aarde:  
‘Verkondig aan vrouwe Sion:  
“Je redder komt!  
Zijn loon heeft Hij bij zich,  
zijn beloning gaat voor Hem uit.”’  
12 Dan noemt men hen Het heilige volk,  
Volk dat door de Heer is vrijgekocht,  
en jij zult Geliefde heten,  
Nooit verlaten stad.

**Tine zingt: lied 176: 1, 3 en 4 Om Sions wil zwijg ik niet stil**

**Lezen: Johannes 2: 1-11**

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

**Tine zingt: lied 908: 1,2 Ik heb u lief o mijn beminde**

### **Overdenking**

v. zo moge het zijn  
a. Amen

### **Stilte**

### **Orgelmuziek**

**Tekst: “De man met het feest in zijn hoofd”**

(uit: Jan van Opbergen – Verhalen voor de zevende dag)

## ***DE GEBEDEN EN GAVEN***

**Dankzegging en voorbeden**  
**Stil persoonlijk gebed**  
**Onze Vader**

**Mededelingen van de diaconie**

**Zingen:**        **lied 525: 1,3,5 Wij willen de bruiloftsgasten zijn**  
                      (allen: 1,5  
                      Tine: 3)

**Zegen**

Wij wensen u allen een fijne zondag en een goede week!

**Collecten**

**1° collecte:**    Stichting Helper

Zit u in acute nood? Heeft u -om wat voor reden dan ook- even geen eten of drinken meer? Dan is er noodhulp voor u. De noodhulp kan bestaan uit kleding, brandstof, eten of drinken. Het is altijd tijdelijk en bedoelt om u op weg te helpen bij het zoeken naar een langdurige oplossing.

U kunt voor noodhulp aankloppen bij de Stichting Helper of bij één van de kerken (diaconieën) in de gemeente Aa en Hunze. Meer informatie via <https://helperaenhunze.nl/>

U kunt uw bijdrage overmaken via de website [www.jacobuskerkrolde.nl](http://www.jacobuskerkrolde.nl) (kijk aan de rechterkant bij "Digitale Collecte" en klik op de link daaronder), door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding om welke collecte het gaat, of door gebruik te maken van de Givt-app.



**2° collecte: Kerkenwerk eigen kerk**

Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde of via de Givt-app

U kunt deze dienst naluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
De tekst van de overdenking staat op de website: [www.jacobuskerkrolde.nl](http://www.jacobuskerkrolde.nl)

De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is samen met de roomskatholieke statie in Rolde. Deze oecumenische viering in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen is op zondag 23 januari om 10.00 uur. De voorgangers zijn: pastor Ineke Schepers en ds. Jan Bos