

Profielschets van de te beroepen predikant

Achtergrond

De Jacobuskerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, waar verschillende stromingen hun plek vinden. We staan open voor mensen met verschillende godsbeelden en ideeën. Open voor mensen met een verschillende geaardheid. We staan duidelijk in een christelijke traditie en tegelijkertijd maken we de verbinding met de huidige tijd.

In verband met het vertrek van onze predikant zoeken wij:

een betrokken predikant voor 0.8-1.0 fte voor onbepaalde tijd

die met de Bijbel als inspiratiebron de gemeente op een eigentijdse manier wil verbinden en opbouwen. De Jacobuskerkgemeente is te typeren als 'ruimzinnig' (tussen 'vrijzinnig' en 'ruimdenkend'), met een oorsprong in wat ook wel de 'linkerkant' van de Protestantse Kerk wordt genoemd. We zijn theologisch en ethisch ruimdenkend, niet-dogmatisch, wikkend en wegend in het geloof. We zoeken een benaderbare pastor, een motivator en inspirator die deze opstelling onderschrijft, de oecumene een warm hart toedraagt en goed zichtbaar is in het dorp.

Eredienst

Iedere zondag is er een eredienst. We vinden het belangrijk elkaar dan ontmoeten en geïnspireerd te raken. We zoeken een predikant die de Bijbelse boodschap predikt en vertaalt zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse leven. Ook zijn muziek en liturgie voor ons belangrijk.

De diensten worden samen met gemeenteleden (in de commissie Liturgie & Eredienst) vormgegeven, waarbij de huidige manier van vieren in de liturgie als zeer waardevol wordt ervaren.

Pastoraat

In het pastoraat werken predikant en ouderlingen nauw samen. De predikant richt zich vooral op het crisispastoraat. Predikant en ouderlingen wisselen informatie uit in het ouderlingenberaad. Voor gemeenteleden die regelmatig bezoek op prijs stellen zijn er contactpersonen. De groep vrijwilligers wordt wel steeds kleiner. Daarom wordt er nagedacht over nieuwe wegen voor de invulling van het pastoraat in onze gemeente.

Diaconie en zorgzame kerk

Wij willen een zorgzame kerk zijn voor de schepping; zorgzaam voor mensen en voor de aarde. Omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg, is een belangrijk aspect van ons gemeente-zijn. We zijn een groene kerk. Dat betekent dat wij veel waarde hechten aan duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De nieuwe predikant onderschrijft deze diaconale doelstellingen en draagt ze theologisch onderbouwd in de gemeente uit.

Ontmoetingsplek

De eeuwenoude Jacobuskerk is dé centrale ontmoetingsplek voor de Jacobuskerkgemeente met een prachtige akoestiek en een gerestaureerd monumentaal orgel. Na afloop van iedere dienst drinken we samen koffie in het koor van de kerk. Er zijn oecumenische vespers, interessante bijeenkomsten voor kerkelijke en niet-kerkelijke belangstellenden, concerten en andere activiteiten. De kerk is alle dagen van de week open voor bezoekers.